

ΤΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ

( Οδηγός για νεαρούς ψηφοφόρους )



ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΙΔΗΣ

2023

Μετά το δυστύχημα στα Τέμπη άκουσα απο εφήβους την ερώτηση "Πως να διαμορφώσω άποψη για την Πολιτική;" . Επειδή οι νέοι συνήθως ΔΕΝ ασχολούνται με την Πολιτική είναι φυσικό να μην έχουν δική τους άποψη .

Αυτό το βιβλιαράκι με λίγα λόγια προσπαθεί να γεμίσει αυτό το κενό .

8-3-2023

-----

Αυτό που ζητάμε απο την πολιτική είναι να μας εξασφαλίσει μια δίκαιη κοινωνία . Δηλαδή μια κοινωνία όπου με την δική σου εργασία θα γίνονται ευτυχισμένα δύο άτομα : Εσύ και ο διπλανός σου . Και απο την εργασία του διπλανού σου θα γίνονται ευτυχισμένα δύο άτομα : Ο διπλανός σου και εσύ . Δηλαδή θα υπάρχει ισορροπία : Όση ευτυχία δίνεις τόση θα παίρνεις . Ή με άλλα λόγια , ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ .

Σήμερα η κοινωνία δεν είναι δίκαιη . Διότι υπάρχουν κάποια κοινωνικά παράσιτα που κερδίζουν ευτυχία απο την εργασία όλων των άλλων αλλά τα ίδια τα παράσιτα δεν προσφέρουν ευτυχία σε κανέναν . Αντιθέτως προσφέρουν δυστυχία . Έτσι κάνουν όλα τα παράσιτα . Ποιά είναι αυτά τα παράσιτα : Τραπεζίτες , πολιτικοί , μεγαλοδημοσιογράφοι , μεγαλοδικηγόροι , κληρικοί , υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και αστυνομικοί και αρκετοί μεγαλοεπιχειρηματίες .

Το πρώτο μέσον για να ξεφορτωθείς τα παράσιτα είναι να μπορείς να διαλέγεις και να πληρώνεις ΕΣΥ τους αστυνομικούς που υπηρετούν στην μικρή σου κοινωνία ( στον Δήμο που κατοικείς ) . Σου υποσχέθηκε κάποιο κόμμα αυτή την ελευθερία ; ΟΧΙ ! Και όταν ο αστυνομικός διορίζεται και ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ απο κάποιον υπουργό να είσαι σίγουρος οτι θα υπηρετεί τα συμφέροντα του υπουργού !

Το δεύτερο μέσον για να ξεφορτωθείς τα παράσιτα είναι να διαλέγεις και να πληρώνεις ΕΣΥ τους δικαστές που δικάζουν στην μικρή σου κοινωνία ( στον Δήμο που κατοικείς ) . Σου υποσχέθηκε κάποιο κόμμα αυτή την ελευθερία ; ΟΧΙ ! Και όταν ο δικαστής διορίζεται και ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ απο κάποιον υπουργό να είσαι σίγουρος οτι θα υπηρετεί τα συμφέροντα του υπουργού !

Το τρίτο μέσον για να ξεφορτωθείς τα παράσιτα είναι να διαλέγεις και να πληρώνεις ΕΣΥ τους δημοσιογράφους που πληροφορούν την μικρή σου κοινωνία ( τον Δήμο που κατοικείς ) . Σου υποσχέθηκε κάποιο κόμμα αυτή την ελευθερία ; ΟΧΙ ! Και όταν ο δημοσιογράφος επιλέγεται και ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ απο κάποιον υπουργό να είσαι σίγουρος οτι θα υπηρετεί τα συμφέροντα του υπουργού !

Το τέταρτο μέσον για να ξεφορτωθείς τα παράσιτα είναι να διαλέγεις και να πληρώνεις ΕΣΥ τους νομοθέτες που γράφουν τους νόμους που ισχύουν στην μικρή σου κοινωνία ( στον Δήμο που κατοικείς ) . Σου υποσχέθηκε κάποιο κόμμα αυτή την ελευθερία ; ΟΧΙ !

Και όταν ο νομοθέτης ( βουλευτής λέγεται σήμερα ) επιλέγεται απο κάποιον αρχηγό κόμματος ( διότι ο αρχηγός κόμματος αποφασίζει ποιό όνομα θα μπει στο ψηφοδέλτιο ) να είσαι σίγουρος οτι θα υπηρετεί τα συμφέροντα του αρχηγού !

Αυτές είναι οι τέσσερις "κολώνες" της άδικης κοινωνίας όπου ζεις . Και κανένα κόμμα δεν σου υποσχέθηκε να τις γκρεμίσει .

ΤΙ ΚΑΝΩ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ;

Σε αυτή την περίπτωση μήν ψηφίζεις για δεύτερη φορά το κόμμα που κυβέρνησε ήδη μια τετραετία . Φέρε άλλο κόμμα στην εξουσία . Διότι εάν ψηφίσεις ξανά το ίδιο δίνεις το μήνυμα οτι είσαι βλάκας . Και όταν το κόμμα αντιληφθεί οτι έχει να κάνει με βλάκες θα σε ξεζουμίσει ακόμη πίο πολύ στην δεύτερη τετραετία .

ΜΗΠΩΣ Η ΑΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ ;

Εάν απέχεις δεν δίνεις καθαρό μήνυμα . Διότι απέχουν και οι βλάκες αλλά και όσοι είναι αγανακτισμένοι . Ο κομματάρχης όταν δει μεγάλο ποσοστό αποχής τί συμπέρασμα θα βγάλει ; Εάν συμπεράνει οτι είναι λόγω αγανάκτησης θα είναι καλό για σένα . Εάν όμως βγάλει το συμπέρασμα οτι η αποχή είναι σημάδι βλακειάς ;

Ακόμη και εάν εσύ δεν πάς να ψηφίσεις οι λαθραίοι που έλαβαν ελληνική υπηκοότητα θα πάνε σίγουρα . Διότι τους έχουν υποσχεθεί να τους δώσουν τα ΔΙΚΑ σου σπίτια και χωράφια . Αν λοιπόν πάνε μόνο αυτοί και ψηφίσουν αύριο θα δεις να σε διοικούν μουσουλμάνοι και αφρικανοί . Σίγουρα αυτό θέλεις ;

Αν στις 1460 ημέρες της τετραετίας αγωνίζεσαι έντονα κατά του άδικου καθεστώτος , τότε την μία ημέρα των εκλογών θα είχες το δικαίωμα να κάνεις αποχή . Εάν όμως και στις 1460 ημέρες δεν έκανες τίποτα ούτε την ημέρα των εκλογών σηκωθείς απο τον καναπέ τότε είσαι τόσο επικίνδυνος για το καθεστώς όσο ένας ΝΕΚΡΟΣ ! Διότι και ο νεκρός ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ όλες τις ημέρες !

( Προσοχή ! Το γράψιμο και οι κατάρες μέσω FACEBOOK δεν θεωρούνται "αγώνας" ! )

ΠΩΣ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΘΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ;

Άρχισε πρώτα με τα ΔΩΡΕΑΝ και τα ΑΚΙΝΔΥΝΑ . Βλέπε στην <http://lofos.info/pythas/pos-eran.html> ( εδάφιο "ΟΚΤΩ ΔΡΟΜΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ" ) .

Εάν πετύχεις να σηκώσεις πολύ κόσμο απο τον καναπέ και να κάνουν αυτά τα οκτώ απλά πράγματα τότε θα βρείς τον δρόμο για όλα τα επόμενα .